

BOZEBOMENBOS

TEKST EN MUZIEK: HANNELORE BEDERT

intro *Fm*

strofes *Altijd dezelfde herhaling zoals in strofe 1*

Fm

Wij zijn de bomen van het bos.

Fm/Eb

De bomen van het Bozebomenbos.

Fm/Db

Wij zwaaien met onze takken.

Fm/Eb

Wij zwieren onze bladeren los.

Wij zijn de bomen van het bos.
De bomen van het Bozebomenbos.
Wij zijn een beetje in paniek.
De mensen zijn een beetje ziek.

Wij zijn de bomen van het bos.
De bomen van het Bozebomenbos.
We weten niet waarom
maar de houthakker hakt ons om.

refrein

<i>Bbm7</i>	<i>Bbm7/Ab</i>	<i>Eb</i>
Hak, hak, hak, hak!	Laat ons maar vallen.	
<i>Bbm7</i>	<i>Bbm7/Ab</i>	<i>Eb</i>
Hak, hak, hak, hak!	Laat ons het bos maar verknallen.	
<i>Bbm7</i>	<i>Bbm7/Ab</i>	<i>Eb</i>
Hak maar in het wilde	weg.	
Alle bomen hebben pech.		

In onze takken wonen dieren.
Onder elk blad hangt er een nest.
Maar omdat de mens ons om wil hakken
worden de dieren weggepest.

Wij zijn de bomen van het bos.
De bomen van het Bozebomenbos.
Het regent in ons woud
omdat het bos het niet langer houdt.

refrein

Hoor de machines zijn in aantocht.
Het oorverdovende kabaal.
Zie hoe de apen en de tijgers rennen.
Ze vluchten allemaal.

Wij zijn de bomen van het bos.
De bomen van het bozebomebos.
We weten niet waarom
maar de houthakker hakt ons om.



refrein

Bbm7 Bbm7/Ab Eb
Hak, hak, hak, hak! Laat ons maar vallen.
Bbm7 Bbm7/Ab Eb
Hak, hak, hak, hak! Laat ons het bos maar verknallen.
Bbm7 Bbm7/Ab Eb
Hak, hak, hak, hak! Laat ons niet vallen.
Bbm7 Bbm7/Ab Eb
Hier in onze eigen grond blijven we groen en gezond.

